



Central Library: Et grønt tag oven på biblioteket, formet som et større landskab. De grønne og gule farver repræsenterer land og de gule farver vand.

# Green Spaces i Vancouver

Af Bastian Junker, AgroTech A/S

Politikkerne i Vancouver har visionære planer for byen og dens borgere i fremtiden. Strategien er enkel: Metropolen skal være den grønneste by i verden inden 2020. Der skal være 5 minutters gåafstand til nærmeste park uanset hvor du befinder dig, og trods den øget tæthed skal livsglæden i byen forbedres ved at skabe gode byrum for mennesker, og ikke byer på bilernes præmisser. - Rachel Moscovich, Brent Toderian

Dette skal løses med tilgangen "god urban design" og skal gennemføres via formulerede guidelines som sætter fokus på grønne transport korridorer, åbne pladser og bevarelse af eksisterende træer mm. – Scot Hein

Vancouver er placeret i et naturskønt område med direkte adgang til havet og med udsigt til de nærmeste bjerge. I kontrast til den rå natur er den centrale del af byen en tætbebygget beton jungle. Her har arkitekten, Arthur Charles Erickson, ene og alene fået frit slag og er gået efter devisen copy-paste arkitektur, hvor det er svært at differentiere højhusene fra hinanden. Det er hverken kønt eller beundringsværdigt.

Men på en besynderlig måde har man alligevel formået at gøre byen interessant, både mellem husene og langs havnefronten, som er lavet for borgerne og ikke for de kommercielle



Cambie Street: Det regner i gennemsnit over 1100mm pr. år i Vancouver. Derfor er der ikke behov for vanding af de mange regnbede og træer langs gaderne.



Downtown: Tree retention er en af de mange formulerede guidelines for byplanlæggerne i Vancouver.





Stanley Park, langs havnefronten: Flere års eksperimenterende med det offentlige rum, har skabt nogle interessante byrum mellem højhusene. Ifølge byplanlægger, Brent Toderian, er det byrum skabt til den menneskelige skala.



UBC: Opmagasinerings kanaler kan udformes på mange måder.

markedskræfter. For byen er faktisk grøn, meget grøn endda. Man ser det overalt – Regnbede langs gaderne, urbane haver i de adskillige åbne byrum og tilmed granvoksne træer oven på de mange højhuse.

Byen har en grøn struktur som ikke kun befinder sig på det horisontale gadeplan, men også i den vertikale retning i skikkelse af grønne tage og vægge.

På den måde opleves byen på flere planer, dette giver Vancouver en særlig kant i forhold til mange andre nordamerikanske byer, som set fra et europæisk perspektiv, kan virke ret identiske.

Byen har både charme, puls og mangfoldighed - bybilledet repræsenterer mange forskellige sociale grupper, men desværre også en del hjemløse selv meget unge generationer. I et af de hårdest ramte kvarterer, Eastside, har

folk meget ringe vilkår og meget begrænset ressourcer til rådighed. Men selv i disse områder har man formået at afsætte matrikler til parker i form af urbane spiselige haver.

Ifølge en lokal beboer fra Vancouver og bruger en af de mange haver, er det her hun mødes med sine naboer, og udveksler gode tip til beplantning af sine grønsager. Man kan få lov at leje et højbed og dele det med tre andre, og man kan endda få stillet materialer til rådighed, f.eks. kan man få lov at holde bier hvis man ønsker at lave honning.

Ifølge Peter Ladner, tidligere byrumsmedlem og forfatter af *The Urban Food Revolution: Changing the Way we Feed Cities*, opstår disse haver netop fordi man opstiller de rette incitamenter for grundejerne - f.eks. får man reduceret skatter ved inddragelse af grønne miljøer på sin grund.

I Vancouver er der mange andre interessante grønne tiltag såsom Vancouver Convention center og Central Library, som måske huser verdens største grønne tage. University of British Columbia, UBC, som håndterer alt deres regnvand lokalt via LAR elementer – regnvandsbede, infiltrationsplæner og opmagasineringskanaler i alle mulige kunstneriske udformninger. Og så er der Stanley Park, en national park som forener mødet med den rå canadiske skov, sandstrande, klipper og den grønne urbane havnefront.

De grønne ambitioner i Vancouver er store, men ikke urealistiske. Antageligvis følger politikkerne op på deres visioner, og det er misundelsesværdigt. Man kunne ønske at lignende kunne lade sig gøre i en by som København. Mht. Grønne tiltag er Vancouver i hvert fald en god inspiration, og det bliver interessant at følge byen frem til 2020.



Commercial Drive: Organisk facade til de offentlige toiletter.



Nær Olympic Village: "De hjemløse tager en gang imellem nogle grønsager, men det er helt okay, hvis blot de kan klare sig på den måde" - Lokal beboer fra Vancouver og bruger en af de mange urbane haver.